

KIG



En ny ven

Tidlig Naturfaglig NySgerrighed

KIG - En ny ven



Udgivet af Børn, Natur & Miljø
Afdelingen for Bæredygtig Udvikling
Københavns Kommune 2023

Projektet "Tidlig Naturfaglig Nysgerrighed" har til formål at sikre varig, naturfaglig interesse for alle børn. Med særlig fokus på børn i udsatte positioner.



Historie:
Jeppe Sandholt og Michael Hegner



Tekst og illustrationer:
Jeppe Sandholt
jeppe.sandholt@gmail.com

For mere information, scan QR eller besøg

<https://www.groen.kk.dk/Alt-om-os/nultilseks/Projekt-Tidlig-naturfaglig-nysgerrighed>



Tryk: PRinfoParitas A/S

novo
nordisk
fonden





Det er eftermiddag. Mehmet er ved at lave frugt.
Det har lige regnet, så alle børnehavens børn er
indenfor. Nej, vent. Ikke alle.



Josef er alene på legepladsen.
Han sidder på hug i et hjørne.
Der er noget, der pusler
nede mellem bladene.



“Vil du være min hemmelige ven?”, hvisker Josef. “Så kan du hedde Kig.
Fordi du kigger sådan.”



"Hvem snakker du med?" spørger Mira.

"Ikke nogen," hvisker Josef.

"Vi skal altså ind og have frugt," siger Mira.

"Bare gå ind. Jeg skal lige noget."

Men så får Mira øje på Kig.

"Nåårh, hvor er den Sød!"



Men så siger det PUFF,
og Kig er væk.



"Øv!" siger Josef, "Du skræmte den væk."
"Nej, se!" hvisker Mira, "Den kravlede ind
under urtepotten!"



Mira sætter sig på hug og løfter urtepotten.
"Øv," siger hun, "Det var bare en bænkebidder."
"Nej. Det er Kig," siger Josef.
"Hedder den Kig? Hvor sødt!",
råber Mira og kaster sig ned,
"Hej Kig!"



PUFF! Skyen suser gennem et hul i plankeværket.
"Ih, nu skræmte du Kig væk igen!",
siger Josef.



"Lad os følge efter den!",
siger Mira og hopper
igennem hullet.



"Skulle vi ikke ind til frugt?",
Spørger Josef. Men Mira
lytter ikke.



"Der er noget i den
der dåse!", råber Mira.
"Du må ikke gøre den
bange!", siger Josef.



"Det gør jeg heller ikke," siger Mira
og sætter sig forsigtigt på hug.



“Adr, den har lavet sig til en edderkop,” siger Mira.
“Jeg tror altså ikke, den gør noget,” siger Josef.



“Kom her, Kig. Du skal ikke være bange.”

Edderkoppen kommer lidt mere frem. "Hej Kig," hvisker Mira.
"Undskyld jeg gjorde dig bange. Hvad kan du ellers blive til?"



PUFF!

Kig kan blive til lidt af hvert:

Til et tusindben



En løbebille



En snegl



En bænke-
bider



En kuglebænke-
bider



og til en edderkop igen.





Og så kan den sætte sig op på Josefs hoved som en hat.
Det kilder. Josef kan ikke lade være med at grine.
Så flyver Kig om bag en græstot.
"Kig vil lege gemme!", råber Mira.



Og så kravler de efter Kig.



"Øj hvor det kribler", siger Mira.
"Og krabler," siger Josef. "Men hvor er Kig?"

“Fundet!” siger Mira.
Kig kan blive til vand i en pyt.



Den kan blive til
knitrende ild.



Til en blomst, der
kommer op af jorden.



Og til vind,
der blæser.
“Wauw”,
siger Mira.



Men så begynder Josef pludselig at danse en mærkelig dans. "Aav!" skriger han. På hans ben kravler en masse myrer.

"De bider!", hylér Josef mens han hopper og vrider sig for at ryste dem af. "Kan I så lade ham være!", råber Mira.



Hun løber hen for at klapse myrerne. Men så kommer Kig susende og puster sig op. "Hvad er der galt, Kig?" siger Mira. PUFF, siger det og noget hiver i Josefs Snørebånd.



"Du har trådt på en myretue," hvisker Mira. "Ups," siger Josef,



Indenfor vrimler det med myrer.
Nogle af dem bærer på nogle små, hvide æg.
"Du var lige ved at mase deres børnehave!" gisper Mira.



"Det må I altså virkelig undskylde," siger Josef.
"Hvordan kan vi gøre det godt igen?"
"Vi hjælper dem da bare," siger Mira.



Til sidst er myretuen blevet helt fin igen.
Og myrerne er slet ikke sure mere.



"Josef! Mira!" råber Mehmet,
"Hvad laver I herinde?"



"Vi har mødt Kig," siger Mira. "Og reddet en myrebørnehave," siger Josef.
"Øh, men nu skal I altså ind og have frugt," siger Mehmet.



Inden de går ind til børnehaven forsøger Josef og Mira at få øje på Kig, men de kan ikke se den nogen steder.



Til frugt er Josef lidt trist. Han ved ikke, om det hele overhovedet er sket. Men så hører de noget ude fra træet. Josef og Mira kigger derud.



Oppe i et hul i træet sidder en lille, grøn ugle og vinker til dem.
“Farvel, Kig,” hvisker Josef.
“Og vi ses igen en anden gang,” siger Mira.

